

Johannes 14,6

Na de onzeker vragen van Thomas klinkt Jezus' antwoord als een openbaring van de grootste zekerheid, een soeverein woord, dat tot heden niets van haar stralenkras heeft verloren. Dit spreken staat gelijk aan zijn Ik ben woorden. Het woord 'weg' valt hier voor de tweede keer, want in vers 4 treffen wij het ook reeds aan. Het Stichwort is hier 'weg'. En opvallend is door Mij. Dit brengt ons bij Jezus' woord: 'Ik ben de Opstanding en het leven' (Joh. 11,25). Hier is de waarheid volkomen persoonlijk. In deze persoon ligt *de waarheid* en *het leven*. Die twee belichaamt Hij. Ik ben de weg namelijk de waarheid en het leven voor ieder die de weg tot de Vader en het Vaderhuis wil binnengaan. Om bij de Vader te komen is de weg die Jezus Christus is de ene weg. Niemand komt tot de Vader dan door Mij; dat is scherp en absoluut. Dit is onze heilsleer. In Jezus Christus heeft Zich God geopenbaard.

- 1.) De weg kwijt zijn
- 2.) De weg tot het Vaderhuis
- 3.) De weg waarop de waarheid gevonden het werkelijke leven er is

Mededelingen namens de kerkenraad

Voorzang: Ld 257

Votum en groet

Ps. 115 : 1 en 4

Leefregel: Hebr. 13 : 20-21

Ps. 86 : 4

Gebed

Lezen: Jesaja 30 : 18-26 en Joh. 14 : 1-14

Ld. 177

Tekst: Joh. 14 : 6

Preek

Ld. 183 : 5 en 6

Dankgebed

Collecte

Ld. 183 : 7

Zegen